

ILDEN, VANDET

# DAMPEN

- en kærlighedsdigthistorie

Lissen Seligmann

2012

# INDHOLD

Forord

Taj Mahal \*  
Du

Skjulte Skygger  
Vinderen  
Magten

Puslespillet  
Ørneflugt \*  
Cut

Døden  
Regntiden \*  
Hjerter Spade

Skibet og Havet  
Løgneren \*  
Skraldemand - Skraldespand

Ilden, vandet - Dampen \* (forsiden)  
Ravnen \*  
Prins Bovlam

Gevinsten \*  
Nådesdyndet  
Kontaktannonce

Returbilletten  
Den skønneste Drøm \*

\* denne vise er der et maleri af, se galleriet

## FORORD

I et menneskes liv vil der altid være tider med større udfordringer, og når vi bladrer tilbage i vort livs bog, vil den automatisk åbne sig på de steder før alle andre. Det forudsætter selvfølgelig at man er kommet forbi dem og ikke længere hænger fast i dem, og det er svært med større udfordringer. Vore opgaver har naturligvis individuelle præg; men der vil altid være fælles træk. Visse større opgaver er blevet beskrevet mange gange i menneskehedens historie, svigt i kærlighed er en af dem. Her har du min røde tråd igennem en sådan. Digtene blev skrevet fra '98 og frem til '03 - det sidste dog i 2012.

Måtte den blive en rød løber for dig til det rigere liv, der venter for enden af den.

Lissen

## TAJ MAHAL

Et tempel så skønt og så enkelt  
Dog mindste detalje fuldendt  
Et snekrystal fint og jomfrueligt  
En fremmed og dog så bekendt

Trods fire århundreders skænding  
Uberørt stadig du står  
Som for at vise kynisme  
Mod dit budskab intet formår

En gnistrende jubel fra himlen  
En perle i jordens stald  
Det som jeg føler for dig  
Er lyset omkring Taj Mahal

DU

Jeg vil elske dig blidt og længe  
Jeg vil elske dig voldsomt og kort  
Jeg vil nyde din fryd og pine  
Og din fred når ekstasen går bort

Jeg vil miste mig i dine arme  
Høre blodets sang for din hånd  
Smelte sammen i inderlig rytme  
Til én krop og ét sind og én ånd

Jeg vil give og modtage og juble  
For våren vi fik til del  
Jeg vil takke for alle de skrammer  
Som gør du kan gøre mig hel

Jeg vil huske de timer der svinder  
Og glæde mig til hver dag  
Jeg vil påskønne alt vi får sammen  
Fordi det er vor fælles sag

Jeg har fået tre liv i mit ene  
Jeg sov, vågned op, og blev klar  
Til at tro, til at håbe og elske  
I det nu hvor jeg vidste, du var

## SKJULTE SKYGGER

Din stemme er i mit øre  
Dit blik oplyser min dag  
De skygger du kastede lever  
I mine sfæriske lag

Jeg sanser skyggerne af dig  
Griber et gådefuldt smil  
Men undrer det er så usynligt  
Du ramte mig med din pil

Det er som var du til stede  
I mig, omkring mig, i alt  
Jeg mærker dig, er dog alene  
Og smager min tåre er salt

En dag står du hos mig og lever  
Helt uafhængig af mig  
Jeg smiler ved tanken og hvisker  
Igen at jeg elsker dig

## VINDEREN

Jeg ved ikke skydækket splittes af sol men jeg håber  
Jeg tror solens tørke vil mildnes af sommerregns dråber

Jeg ved ikke sorgen vil følges af fryd men jeg håber  
Jeg ved tro på sorg uden ende forfægtes af tåber

Jeg ved at troen på verdens magt kun er tranghed  
At alt hvad der skabes vil ende i støvgrå enganghed

Jeg ved, at der bag denne verden er liv uden ende  
Hvor tro, håb og kærlighed bor, altid til at kende

Hvorfor har jeg svært ved at tro at min sorg blir til lykke  
At håbe den vendes til fryd uden sidestykke

Giv mig at tro uden viden, at håbe i mørke  
Lær mig at tåle i ørkenens grå vintertørke

At fatte mit fængsel vil slippe når tiden er inde  
Fordi jeg ikke blev skabt til at tabe, men vinde

## MAGTEN

Jeg tror du er bange for mig  
For smerten der nok følger med  
Jeg forstår dig så godt og alligevel  
Jeg er jo selv i dit sted

Jeg har ingen mørke hjørner  
Er fuldstændig åben for dig  
Jeg tror jeg ved hvordan Gud har det  
Hvorfor tror du ikke på mig

Du har magt til at tænde min jubel  
Og magt til at slukke mit håb  
Du kan starte de skønneste tanker  
Og mest fortvivlede råb

Jeg har aldrig længtes så meget  
Og aldrig betænkt mig så lidt  
Og alt hvad jeg føler for dig  
Er uden betingelser dit

Ved at elske og frygte så meget  
Er jeg blevet bragt helt derud  
Hvor jeg fatter hvad det betyder  
At elske og frygte Gud



## PUSLESPILLET

Jeg gik i stykker i januar  
I tusind puslespilbrikker  
Ved ikke om jeg har brikker til  
Et nyt liv som landet ligger

Jeg roder rundt i mit puslespil  
Forsøger at samle mig sammen  
Leder febrilsk efter kanterne  
For bare at bygge rammen

Det er nok bedst at la det være  
Og stole på at det kommer  
Men tænk hvis det ikke blir som jeg vil  
Åh, ikke endnu en ommer

Det skræmmer mig jeg er magtesløs  
Jeg kan ikke lade det ligge  
Prøver at se Gud i kortene  
For faktisk tror jeg ham ikke

## ØRNEFLUGT

Husker du vindenes favntag  
Der løftede os og bar  
Og træernes bølgede kroner  
Som havet set højtøppefra

Husker du himlens vidde  
Og dybde i svimlende dyk  
Skueplads for solskin og skybrud  
Og stjernernes sværmende myg

Husker du øjnernes møder  
Og vingernes brusende sus  
I sødmefuld cirklen omkring dig  
Drevet af sansernes rus

Jeg husker her i mit fængsel  
Bag tremmernes stængende rør  
Alt lever lige stærkt i mig  
Jeg tillader ikke det dør

Stængernes hindring er smerte  
At lyve den væk er for let  
Jeg mærker, jeg ved, men bag alting  
Har jeg min fredfyldte plet

Ørnen bag tremmernes tvinge  
Flyver i håbenes hal  
Tanker og kærlighed fanges  
Ikke i tid eller tal

CUT

Jeg ringede til dig i dag og sagde jeg ikke ku fortsætte mere  
Alt var skrevet ned på en seddel  
Så jeg ikke sku glemme  
Gøre det nemme  
Fordi jeg elsker dig så dybt og højt at det ikke er til at bære

Og jeg fik sagt hvert eneste ord skønt jeg nærmest var ikke til stede  
Bagefter sad jeg dér tom og død  
For ingenting i mig  
Blot rørte på sig  
Kun oppe i hovedet sagde det det var så det uden sorg eller glæde

Men bagved tomheden skreg et håb at måske ku det rokke ved dig  
Måske forstod du nu du voldte ondt  
Og elskede du mig  
Ændrede du dig  
Jeg kunne kun slippe fuglen og se om den kom tilbage til mig

Der må ha været engang hvor jeg hellere døde end tog afsked med dig  
Hvor jeg tålte alt du ku finde på  
Respektløst - uværdigt  
Helt uretfærdigt  
Men nu vil jeg hellere dø end jeg vil risikere at miste mig

## DØDEN

I går så jeg døden, han kom til mig  
Og sagde ordløst sit navn  
Farveløs var han og kold og tom  
Som han fremstod af tågernes favn

Hans stendøde ansigt var uden præg  
Og øjnene uden liv  
Født af den famlende tåge  
Vidnede han om egoets kniv

Angsten og sorgen og vredens æg  
Kan kun bruges til at tage liv  
Fortsat at holde fast deri  
Vil gøre mig død og stiv

## REGNTIDEN

Når regnen kommer til ørkenens sand  
Og dybtørre dyndpøle stive  
Løser den op for tørkens bånd  
Og vækker af dvale til live

Hvad vintertørken fik hobet op  
Blir opløst og omsat af vårflor  
Og alt som undgår vandets ånd  
Blir lagt til i fjor og forfjor

En regntid, en over tiders tid  
Er kommet med sukkende søle  
Alt det gamle omsættes nu  
Sindigt men uden at nøle

Dårlige dunster stiger op  
Med bobler der brister som bylder  
Arløst i sort og svovlgult dynd  
Et sydende stinkende mylder

Med våren fulgte der nye frø  
Som lovede rigdom og lykke  
Og mens det vilde kaos tar af  
Planlægger de deres smykke

Jeg længes mod vårens blomsterhav  
Af gamle velkendte arter  
Endnu mer mod de ny på vej  
Ad livskraftens færgefarter

## HJERTER SPADE

Du vil elske af hjertens lyst  
Og når du skuffes kan det bli hade  
Farlig modfaset kærlighed  
Da prinsen nu er en spade

For at slippe for smerten uskadt  
Tror du du må hærde dit hjerte  
Hjerter tar skade af had  
De er skabt til at elske og sådan er det

At du hader den spade du selv valgte  
Gør at livslysten lammes  
Det er umuligt at høste hævn  
Uden at du selv rammes

For hvorfor tiltrak du nu lige ham  
Som gav dig så dyb en smerte  
Tilgiv ham som Gud tilgir dig  
At du var så ond mod dit hjerte

## SKIBET OG HAVET

Engang i tidernes morgen  
På synets længst sunkne rand  
Boede der en fisker  
Med viv på en lysende strand

Han var for hende som skibet  
Der elskende havet befor  
Hun var for ham som havet  
Hans elskede, søster og mor

De leved og døde sammen  
Og leved og døde igen  
Mens tiden forfløjen førte  
Sin tavse, usynlige pen

Skrev havet ad andre lejer  
Og skibet ad anden kyst  
At samle alverdens visdom  
I langsom modning til høst

Havet bølger i brystet  
Og bruser under min hud  
Jeg står på en strand og spejder  
Så langt jeg kan øjne ud

Efter den hvide kile  
Der kun kan være dit sejl  
Dansende mod mig som mågen  
Henover havets spejl

## LØGNEREN

Det ramte mig dybt i hjertet  
Den dag jeg forstod at han løj  
Jeg blev vred og tænkte forvirret  
På om det hele var røg

Hvem var han, manden jeg kendte  
Der ikke turde være hvor han var  
Mens han sad i min varme stue  
Hvad var det for byrder han bar

Og så var min vrede borte  
Og afløst af medynk med dem  
Der hader sig selv så meget  
At de må lyve sig frem

Vis på at være fordømte  
Stjæler de hvad de kan nå  
Nydelige levende døde  
Længe før de går i stå



## SKRALDEMAND - SKRALDESPAND

Hvorfor evindeligt vade rundt  
I sofistikeret spekulation  
Var det ikke rørende enkelt  
En temmelig dagligdags situation

Der lever mennesker i massevis  
Fulde til randen af gammelt skidt  
Og det er bestemt ikke særlig rart  
At acceptere sit mørke som sit

Så derfor søger vi efter en  
Som villigt vil bære vor tunge byrde  
Være en skraldespand for vores lig  
Så vi kan bli ved og ved med at myrde

Kvinder bærer mændenes følelser  
Mændene kvindernes handlekraft  
Jeg lærte bare til bunds at det pjat  
Var en dårlig vane jeg HAVDE haft

## ILDEN, VANDET – DAMPEN

To dødsfjender mødtes på grænsen

Spejled hinanden en stund

Et slør af knitrende varme

I klukkende køligdyb grund

Så stredes de magtfuldt i sydende favntag

Og tabte som kræfterne svandt

Men i døden skabte de noget

Der viste at begge vandt

En lysende fuldendt søjle

En levende katedral

De strakte sig let mod himlen

Forenet i dampens spiral

## RAVNEN

Han kom og indførte kaos  
Og lykke og frustration  
Og bristede drømmebobler  
Af håbefuldt irritation

Han lod mig sidde og visne  
I startboksens gølge hul  
Med aborterede planer  
Som gårsdagens kolde kul

Morgener i sengen med sorgen  
Aftener med sorgens godnat  
Håbets snehvide due  
Ser ikke i raven en skat

Dog ejer den visdommens nåde  
Og vingen har regnbuens skin  
Under den dunkle faldskærm  
Heles det sårede sind

Retfærd og regler er mejslen  
Når jorden former sit liv  
Uret og kaos sliber  
Det rå til det modne motiv

Han sagde han elsked, han loved  
Men alt han gav var et nå  
Forrådte den skønneste gave  
Men raven sagde og hvad så

## PRINS BOVLAM

Du kommer imod mig som intet var sket  
Og tror at min favn er åben  
Men alt hvad du præked om og aldrig turde  
Står mellem os som en isnende mur  
Af dybfrossen skrigen og råben

Du vidste ikke bedre javist  
Jeg tilgir dig råt som usødet  
Og du vil aldrig kunne forstå  
Det er ikke hævn jeg håber at få  
Med min kølige afstand ved mødet

Du lærte mig bare om skuebrød  
Og illusionernes vanrøgt  
Blot du ser på mig bliver jeg syg  
Gamle sår bryder op påny  
Dit mindreværd gør mig nedtrykt

Så selvom du spiller komedien smukt  
Er favnen fuldstændig lukket  
Den kroniske uskyld definitivt slut  
Den bovlamme prins og hans krikke skudt  
Begæret endeligt slukket

Jeg ville så gerne se himlen på jord  
Som uskylden uskadt af voldtægt  
Men jorden er viden og vacuum sygt  
Uskyld og voldtægt er lige stygt  
Det tog jeg omsider til indtægt

## GEVINSTEN

Hej veninde i spejlet  
Hvor ser du træt ud og trist  
Du plejed at sprudle af livsmod  
Hvad blev der mon af din gnist

Fire år er det nu siden  
Jeg scored en hovedgevinst  
Af dem er der talrige typer  
Fortryllede tudser ej mindst

Jeg kyssed den, håbede, troede  
Der skete ikke et kvæk  
Jeg vidste at den var fortryllet  
Dog hopped den bare væk

En tudse kan være fortryllet  
Men hvem sir den vil være prins  
Den har ret til at være en padde  
Hvis ikke den har anden sans

Jeg slap den - det var gevinsten  
Men sorgen slukked min gnist  
En dag nar jeg atter tør leve  
Tændes den vel til sidst

## NÅDESDYNDET

Følelser er et forbløffende dynd  
Hvor elskov afsky ledsager  
Kan være en mose med sikker bund  
Eller en bundløs ager

Hvad de viser er øjets splint  
Som kun kan ses på den måde  
Spejlet nede fra hjertets grund  
Kun mulig at fjerne med nåde

Hjerte tak min uvidenhed  
For nåden som fik den fjernet  
Havde jeg anet det gjorde så ondt  
Ville jeg have dig værnet

Men far nu er du omsider død  
Fordi jeg elsked så meget  
At jeg fik nok af at elske svigt  
Da alting var målt og vejjet

Og kærligheden blev fri og ren  
Ved nåden i dyndets smerte  
Nu kan den leve grænseløs  
I mit helede hjerte

## KONTAKTANNONCE

Jeg lever alene og har det godt  
Med at gøre lige hvad jeg vil  
Jeg savner ikke forelskelse  
Eller andre velkendte spil

Men noget mangler alligevel  
I min sfære af selvværd og ro  
Skønt aldrig ensom eller angst  
Over ikke at være to

For følelsen af al glæde og liv  
Mærkes så fuldt og så helt  
I kærligheds synergi mellem to  
Det'r som om det gror af at blive delt

Så hvor er den mand der vil danse, le  
Og musicere med mig  
Som elsker skønhed og kunst så højt  
At han MÅ ha det på sin vej

Som blæser på mode og konvention  
Men har begge ben på jorden  
Tænksom og praktisk og legebarn  
Uden at jeg skal være mo'ren

## RETURBILLETEN

I en svunden fortid var alle androgyne  
Vi blev delt så harmonien gradvis svandt af syne

Desperate søgte vi at bli samlet sammen  
Harmoni blev vold og magt for at klinke rammen

Vold og magt blev had og svigt - vi er fremmedgjorte  
Men på gravens tærskel står også livets porte

Hvad vi hader elsked vi før vi blev forgræmmed  
Det blev bare gjort så grimt da det blev os fremmed

Had kan blive harmoni trods al sorg og smerte  
Vejen er forståelse via sind og hjerte

Selv den mest beskidte vold hvisker visdom til dig  
Selv den mest sterile fred rumler fare i sig

Ved at følge hjertets vej kan det tabte findes  
Og et større paradys end det gamle vindes



## DEN SKØNNESTE DRØM

Var der nogensinde skønnere drøm  
End drømmerens bragt ind i verdens dagdrøm  
Og drømt videre på

Drøm om lykke, retfærd, fred og fodslag  
Med de andre drømmere, navnlig een  
Som drømmer drømte sig

Tiden er en nidkær knappenål  
Beregnet til at briste bobler på  
For at klare synet

Ingen partner passer drømmens sko  
Man blir nemt en drømmer uden drøm  
Som lader synet sløres

Man spør' sig selv var drømmen kun et blålys  
Eller havde den i hjertet rod  
Og indser den var Gud

Gud lod drømmeren prøve verdensdrømmen  
For at finde intet matcher Gud  
Og vælge hjertedrømmen

Da pludselig er drømmen ét med drømmer  
Endelig mulig at manifestere  
Nu hvor alt er Gud

Var der nogensinde skønnere drøm  
End den vi alle fødes med fra lyset  
For at finde hjem

## KORT OM FORFATTEREN

Født 1955, kontor nogle år, mor til 3, rengøringsarbejder, naturopat, digter, psyko-spirituel clairvoyant/kanal, forfatter, billedkunstner, musiker, visekunstner

Når nogen dør fysisk, er der fuld forståelse fra omverdenen med de efterladte og deres tab. Sådan er det ikke, når man dør indeni af tabt kærlighed, og andre mennesker virker af og til, som om de synes, man er lidt latterlig - måske fordi det er så skræmmende.....Det tager tid at komme sig, og det kræver en indsats ikke at blive bitter eller hård, men indse at det er noget, man kan vokse af.